



Jaargang 19 - nr. 2 - 2016

Dorpskrant Scharendijke

Dierendagfair in de Putmeet



Op zaterdag 1 Oktober 2016 is er in het Dorpshuis 'de Putmeet' een Dierendagfair, een dag waarop onze (huis)dieren in het middelpunt staan! Op deze dag zullen er verschillende kramen staan met leuke dierbenodigdheden, zijn er interessante standhouders aanwezig en worden er verspreid over de dag te gekke demonstraties gegeven. Verder zullen er buiten pony's staan om ritjes op te maken en is er een professionele fotograaf om jou en jouw (huis)dier prachtig vast te leggen. En niet te vergeten leuke goodiebags voor bezoekers (op=op 1 per gezin)! Kortom: Een dag voor jou en dier! (Huis)dieren zijn welkom op eigen verantwoordelijkheid.

Locatie:
Dorpshuis 'de Putmeet'
Ingridstraat 32
Scharendijke

Zaterdag 1 Oktober,
10.00 – 16.00 /

Gratis entree

Demonstraties:
CaniCross (Hardlopen met je hond)

Pakwerk (verdedigingswerk met hond)

Zeehondenverzorging (verzorgt door A Seal)

Volg ons op Facebook Dierendagfair Scharendijke voor meer info!

WIE WINKELT HIER ?



In elke toekomstige uitgave van de Dorpskrant na deze gaat onze fotograaf op pad om een winkelende klant in Scharendijke te fotograferen. Staat u op deze foto? Knip deze dan uit, lever deze in bij het bedrijf waar u die aankoop deed en u ontvangt € 10,- korting op uw volgende aankoop

facebook

Scharendijke is momenteel ook te vinden op Facebook. Op deze pagina vind je elke dag de laatste nieuwtjes, leuke oude foto's, maar ook verenigingsnieuws, activiteiten in het dorp en heel snel de nieuwste foto's van bijvoorbeeld Strao 2016 etc. Kortom alles wat je niet mag missen als je in Scharendijke of omgeving woont. Kijk maar op

www.facebook.com/scharendijke1/

Kopij Dorpskrant inzenden

Heb jij iets te melden? Voor je club, instelling, je buurt of ander nieuws? De redactie van de Dorpskrant ontvangt graag kopij voor de volgende uitgave. U kunt uw nieuws per e-mail inzenden. Doe het wel tijdig. E-mail naar: pieterverschuur@gmail.com

Halloweenspeurtocht voor kinderen



verzoeken wij u onderstaand strookje in te leveren vóór 31 oktober a.s. bij Henriëtte, Kamillestraat 14 Scharendijke. Iedereen mag verkleed komen en deelname is op eigen risico!!!

We eindigen de speurtocht bij de ondernemers in de Dorpsstraat. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via de e-mail; halloweensdijke@gmail.com of Lenna Hollestelle (tel. 0111-671546) en Henriëtte van Gelder.



Dorpsraad

- **Voorzitter:**
Rob Venrooij
tel. 06 17348630
- **Secretaris:**
Tanny de Rooij
- **Penningmeester:**
Chris Jordan
- **Jop en Jeugd:**
Ineke Venneman
- **Ondernemerscontact:**
Alexander Jonkers
- **Dorpshuis:**
Stephanie Fennet

e-mail:
dorpsraadsd@zeelandnet.nl
www.facebook.com/scharendijke1

De Putmeet

- **Reservering huiskamer**
Stephanie Fennet
0612350722
- **Reservering gymzaal**
Matty Louwerse
0111-671759

e-mail: dorpshuisdeputmeet@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdeputmeet

Vrijdagavond 4 november houden wij een Halloween speurtocht voor de kinderen van Scharendijke door het dorp. De tocht begint om 18.30 uur vanaf dorpshuis "De Putmeet". Wij zijn voor deze avond nog wel op zoek naar snoephuizen. Wilt u de kinderen een leuke avond bezorgen, geeft u zich dan op (opgave vóór 31 oktober)!

Het is de bedoeling dat de kinderen in een groep een route over het dorp lopen en dan aanbellen bij de opgegeven adressen voor een snoepje.

Verkleed

Om het wat spannender te maken zou het natuurlijk leuk zijn als u zelf dan ook verkleed bent, evt. toneelstuk/sketch opvoert en uw huis versiert (lampjes, kaarsen, pompoenen etc.). Het mooiste, spannendste snoephuis en het griezeligste verklede kind willen we belonen met een leuke prijs.

Begeleiders

We zijn nog op zoek naar ouders en andere begeleiders om mee te lopen met de kinderen. Indien uw kind mee wilt doen aan deze activiteit

Ik geef mezelf op als snoephuis (wij vragen u zelf voor het snoepgoed te zorgen). Na opgave als snoephuis krijgt u nog nadere informatie!

Naam:.....
Adres:

Hierbij geef ik mijn zoon/dochter op voor de Halloween

Naam.....
Ik loop wel/niet mee als begeleider met personen
Inleveren vóór 31 oktober bij Henriëtte, Kamillestraat 14

Putmeet huren

Ook u kunt in Dorpshuis de Putmeet ruimtes huren. Om te vergaderen, gezellig samen te zijn of welke reden dan ook. Voor de sportieve inwoners is ook de gymzaal te huur. De kosten op een rijtje!

Huiskamer

Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,-
1 - 1,5 uur.....€ 15,-
Dag (2 dagdelen)....€ 75,-

Gymzaal

Dagdeel (3-4 uur)....€ 30,-
1 - 1,5 uur.....€ 15,-
Dag (2 dagdelen)....€ 75,-

Voor commercieel gebruik geldt een toeslag van 50%.
LET OP: Vanaf nu is de theaterzaal beschikbaar voor grote gezelschappen

Dorpsraad schiet in de roos met nieuwe secretaris Tanny de Rooij is verliefd op Scharendijke

De Dorpsraad is lange tijd op zoek geweest naar een nieuwe secretaris en het zoeken en wachten is op uitermate goede manier beloond. Sinds enige tijd is ook deze bestuursfunctie vervuld in de persoon van Tanny de Rooij (66). Weliswaar geen Scharendijkse, maar wel een vrouw, die al lange tijd in hart en nieren met ons dorp verbonden is. De redactie van de Dorpskrant ging op bezoek om te weten te komen wie Tanny is, hoe ze in Scharendijke terecht is gekomen en met nog veel meer vragen.



• Tanny de Rooij voelt zich al helemaal in haar element als secretaris van de Dorpsraad en zeker als inwoner van Scharendijke.

Een gastvrije ontvangst valt de schrijver van dit stuk ten deel, als ik aanbel in de Klaverstraat waar Tanny en haar echtgenoot Dick nog maar relatief korte tijd wonen in hun nieuwe onderkomen, dat er na een flinke verbouwing mooi bijstaat.

Boot

Het echtpaar heeft altijd in Wilnis (prov. Utrecht) gewoond, maar heeft al een decennia lange band met Scharendijke. "We hebben al heel lang een boot en kwamen vroeger al met de kinderen naar het Grevelingenmeer gevaren en dan natuurlijk dus naar Scharendijke. Een heerlijk dorp, uitermate geschikt om de boot aan te leggen in het mooie Grevelingenmeer en natuurlijk het fraaie strand voor de kin-

deren binnen handbereik", zegt Tanny.

Verhuizen

"Toch komt dan de tijd, dat we een beetje genoeg hadden van het heen en weer varen en besloten een chalet te kopen op het park van de Strandloper. Dat was echt een goede beslissing. We voelden ons hier steeds meer en meer thuis", vervolgt Tanny haar verhaal. Toen echtgenoot Dick gepensioneerd was, bleef de hang naar Scharendijke. Ook hun kinderen vonden, dat Scharendijke de nieuwe woonplaats moest worden. De keuze was toen snel gemaakt. Hun huis in Wilnis werd te koop gezet en was snel verkocht, waardoor het echtpaar nog een tijdje in het chalet moest ver-

blijven tot de aankoop in de Klaverstraat een feit was. "We hebben het hier geweldig naar ons zin", zegt Tanny, die daarin gelijk bijval krijgt van haar man. "Leuke, gezellige mensen." Ze is in haar vorige woonplaats negen jaar gemeenteraadslid geweest en was beleidsambtenaar bij de gemeente.

Verbetering

Ook daardoor lijkt ze een schot in de roos voor het bestuur van de Dorpsraad. Na de lovende woorden van Tanny over Scharendijke, willen we natuurlijk wel weten, wat er verbeterd kan worden aan ons dorp. Dat vindt ze een moeilijke vraag, omdat ze nog maar kort hier woont. Wel heeft ze belangrijke aandachtspunten. "Het is natuurlijk uitermate pret-

tig en goed voor ons dorp en de omgeving, dat we zo'n mooie nieuwe Plus hebben. De andere kant van de medaille is natuurlijk wel, dat er als het ware een gat is gevallen in de Dorpsstraat, die vraagt om een goede opvulling.

Putmeet

Verder is het zaak om zo veel mogelijk mensen te interesseren om activiteiten te ontwikkelen in de Putmeet om het Dorpshuis leefbaar en in stand te houden. Dat zou leuk zijn, als zich daar meer inwoners van ons dorp mee bezig houden. Kortom, er is nog genoeg te doen, vindt ook Tanny, die er nu al naar uitkijkt om haar steentje in het dorpsbelang bij te mogen dragen.

PUZZEL-TIJD



Horizontaal: 1. Geloofsgemeenschap 6. laagtij worden 11. kleur 12. kort baardje 14. zijrivier van de schelde 15. Verenigde Staten (afk) 20 Zowat 21. Hoofstad van Oekraïne. 23. Korte filmopname 25. Maatschaoppelijk onaangepast iemand 27. Waarschijnlijkheid 29. Rest bij verbranding 30. serieusheid 32. Bazige vrouw 33. Vat met een hengsel 34. Indonesisch eiland 35. Europium (symbool) 36. woonplaats 39. Rond 40. Niet verwelkt. 42. Grafisch kunstwerk. 43. eenheid 45. Opschepper 47. Beroep 49. Uitoep van verbazing 51. Bestanddeel 53. Onder andere 54. Hoofdstad van Italië 56. Metaal 57. Eenmaal 59. Noodsignaal 60. Bevreesdheid

Verticaal: 1. Sas 2. Voorwaarde 3. Kiloliter 4. Kleed 5. Zenuwtrektje 7. Vaal 8. Dierengeluid 9. Loofboom 10. Pelsdier 12. Deel van een tennisracket 13. Product van een klapperboom 17. modern 18. Dat is 20. Knaagdier 22. Werknemersorgansatie 24. imergereedschap 26. Erwtensoepe 28. Bijbelse vrouw 30. Jaartelling 31. Reisbenodigdheden 37. boekhoudterm 38. Houtsoort 40. Bloemen en planten 41. Schampere opmerking 43. Kenbaar maken 44. Geroosterd brood 46. Oosterlengte 48. Met name (afk) 50. Inwendig leeg 52. Mengsel 53. Gewicht 55. Maandag 58 Landbouwwerktuig.

Terug kieke met betraande ogen

Wat was en nooit meer komen zal...



Wat weten we eigenlijk van de historie van Scharendijke, Elkerzee, Looperskapelle en omgeving? Hoe zag het er vroeger uit, de mooie weggetjes, onverharde paden, straatjes, ambachtsmannen, winkeltjes, boerderijen – klein en groot, akkers, weiden. De mensen die er woonden, werkten, geboren werden, leefden, stierven. Af en toe een borreltje pakken na een week zeer hard werken, vanaf 's-ochtends zes... "in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen"... In de noodzakelijke zondagse rustdag weer op krachten komen, dan kan een borreltje helpen of twee dus, met een knipoog.... een Hooghoudt dubbele graanjenever... na bezoek aan een van de twee kerken, jawel, immers de een weet het veel beter dan de anderen wordt dus beter gezegend van Boven, toch? Een paar tipjes van de historie gaan we oplichten in deze en komende DORPSKRANTEN, lees, geniet en huiver. Vertel het verder aan de volgende generaties en alle komenden. Het is zeer de moeite waard. Vanuit het verleden leer je het heden en de toekomst begrijpen en er naar handelen. Zet de CD of de grammofoonplaat op met het "Schouws Volkslied", jawel dat bestaat evenals het roemruchte "Strao" paardenfeest. Waterleiding was er nauwelijks, regenputten en "wel"putten. Gas was er ook niet. Rioleringswas er niet, wel zogenaamde 'septic' tanks die een of twee keer per jaar met de schep en de ijverige handen in de strontkar werd gelegegd. Dat waren nog eens tijden. "Voor de Ramp" en "Na de Ramp" waren bekende uitdrukkingen. Vreemde mensen die kwamen "uut Holland". De stoomtram, R.T.M. met de rokende locomotief reed vanaf Zierikzee, Stationsgrachtweg naar alle dorpen, tot aan "Ziepe" dan met de pont naar Anna Jacobapolder of in andere richting. Vanaf " 't Luitje" Zierikzee met de "spoorboot" naar Katseveer, daar konden zo'n acht auto's op staan die goed moesten manoeuvreren om op het dek te komen, bij hoge golven met kabels werden vast gesjord. Verder moet genoemd worden de twee dorpsmeden, bakker – kruideniers, schoenmaker, garen- en stoffenwinkeltje, melkboer zuivelhandel, timmermanswerkplaatsen, metselaars, beurtschippers, vrachtrijder, wijkverpleegster, de dokter woonde in Brouw, twee dominees, landbouwers, veehouders, dorpscafé, muziektent, groene kruisgebouw, bankkantoor, havenmeester. Bij deze verhalen horen vele zwart-wit foto's die nu nog zijn opgeborgen en hopelijk te voorschijn zullen komen. Bij het bekijken van deze mooie foto's drinken we een heerlijke kop koffie met Zeeuwse Babbelaars of Bolussen. In de volgende dorpskranten schrijven we over Beurtschippers of Dorpssmid of Vrachtrijder of de Dijkwerkers. Dat was het voor nu, volgende keer weer verder. Hartelijke groet aan alle lezers. Dorpeling Piet

Op Ontdekkingstocht in eigen dorp: de Schildersclub!



Alweer vier jaar woon ik in Scharendijke, ik schilder zelf en ik had ook al vaker gelezen over de schildersclub, maar ... ik was er nog nooit geweest. Tijd om eens poolshoogte te nemen en er eens een artikel over te schrijven! Bij binnenkomst voelt het meteen al gezellig aan in het Dorpshuis. Tafels die volstaan met schildersezeltjes, tubes verf en penselen. Zo'n beetje zoals mijn eettafel er uit zie als ik thuis aan het schilderen ben. Er wordt lekker gekletst, gelachen en natuurlijk druk geschilderd. De één is nog aan het schetsen op het doekje, een ander is met houtskool bezig een mooie tekening op te zetten, anderen zijn al in een verder gevorderd stadium met hun schilderij.

Iedereen brengt zijn eigen spulletjes mee, wat ook logisch is, want een kunstenaar heeft toch doorgaans een voorkeur voor eigen penselen, kwasten en verf. Na afloop van een schildermiddagje kunnen de spullen in een kast van het Dorpshuis opgeborgen worden, maar het staat je natuurlijk ook vrij om je werk gewoon mee naar huis te nemen.

Expositie

Onlangs is er een expositie geweest in de Hoeksteen van het werk van de schildersclub. Daar zijn meer dan 80 schilderijen te bewonderen geweest. Dat is natuurlijk leuk, want als

je met zoveel plezier schildert, is het fijn om het ook eens tentoon te kunnen stellen. En enthousiast is de club zeker! Omdat het nogal wat werk is om zoveel schilderijen op te hangen, en omdat de expositie slechts één dag was, is het de bedoeling om de volgende ergens anders te doen.

Ongedwongen

Lijkt het je ook wel leuk om te schilderen of tekenen, dan kun je gerust binnen lopen. Er is een fijne ongedwongen sfeer en je hoeft echt geen Picasso of Van Gogh te zijn. Alle niveaus zijn welkom en je kunt altijd van elkaar

leren. Gewoon lekker je eigen favoriete spulletjes meenemen om mee te werken en in een gezellige sfeer je creativiteit uitleven op doek of papier. Een plaatje of foto van wat je wilt gaan schilderen of tekenen is natuurlijk ook handig! Het hoeft overigens ook allemaal niet 'professioneel'. Gewoon een doekje van de Action of verf van de Xenos is prima. Een mega investering maken in materialen is dus niet nodig, maar geheel eigen keuze. Het gaat tenslotte om lekker bezig te zijn, niet om een ereplaats in het Rijksmuseum in Amsterdam te krijgen. Al zou dat natuurlijk ook best heel leuk zijn!

Gezelligheid, fijn bezig zijn, een kopje koffie op zijn tijd of even buiten roken als je dat wilt.

De schildersclub schildert Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 op in het Dorpshuis. U bent van harte welkom om er zo maar eens binnen te lopen en een kijkje te nemen. Altijd leuk en gezellig, ook als u alleen komt kijken.



Zangvereniging Sursum Corda ook voor eenmalig evenement



Voor mensen die graag in groepsverband zingen brengt het bestuur van Sursum Corda het volgende onder de aandacht: In de dorpskrant van maart j.l heeft het bestuur mensen, die graag in groepsverband willen zingen, maar geen lid van een zangvereniging willen worden voor een langere periode, uitgenodigd zich aan te melden voor een eenmalig evenement / project.

Zo'n eenmalig evenement is het zingen in het projectkoor van Sursum Corda op kerstavond 24 december 2016.

meld je dan vrijblijvend aan bij Leen Borsje (secretaris van Sursum Corda) tel. 0111 671817, email <mailto:lborsje@zeelandnet.nl>.

Het instuderen van de kerstliederen begint de eerste week van oktober a.s. Indien je voor deze kerstuitvoering wilt meedoen,

Ook doet Sursum Corda op vrijdagavond 9 december 2016 mee met het advent concert in de

Hervormde dorpskerk in Haamstede, waaraan o.a. ook het mannenkoor de Westhoekzangers, gemengd koor Zilt, Jeugdorkest de Witte Haamstede deelnemen.

De koren treden elk apart op en gezamenlijk worden ook enige liederen gezongen. Vanzelfsprekend is er samenzang met het publiek. Schroom niet en meld je aan! Van harte welkom!!

Weekagenda Putmeet

Maandag	10.00 - 12.30	Inloop met gratis koffie
Maandag	19.30 - 22.00	Inloop / biljarten
Dinsdag	13.30 - 16.30	Samen schilderen
Woensdag	19.00 - 23.00	Biljartvereniging
Vrijdag	13.30 - 17.00	Inloop met handwerken en spel

Welkom in de Putmeet

Noteer alvast in de agenda

Midwinterloop op 19 december



facebook

Scharendijke is momenteel ook te vinden op Facebook. Op deze pagina vind je elke dag de laatste nieuwtjes, leuke oude foto's, maar ook verenigingsnieuws, activiteiten in het dorp en heel snel de nieuwste foto's van bijvoorbeeld Strao 2016 etc. Kortom alles wat je niet mag missen als je in Scharendijke of omgeving woont. Je vindt de pagina op www.facebook.com/scharendijke1/

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je als een van de eerste weten wat er gaat gebeuren in het dorpsshuis? Zodat je als eerst op kan geven? Of een kaartje kan kopen? Mail je e-mail adres en je komt in de nieuwsbrief mail. Elk maand krijg je een mailtje met wat er de maand erop staat te gebeuren. Van geplande workshops/optredens krijg je als eerste bericht. Het is niet meer dan 1 mailtje per maand. Behalve als we iets spectaculairs hebben natuurlijk! Geef je op via dorpshuisdeputmeet@gmail.com en blijf altijd en overal op de hoogte!

Initiatief moet Hartveilig Wonen impuls geven Cursus reanimatie in Scharendijke



- Leren reanimeren kan van levensbelang zijn. Kun jij een reden bedenken om er niet even tijd aan te besteden? Maar weinig mensen kunnen het en waarom niet??

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond hartstilstand genoemd.

Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of

tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of

vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. De aanrijdtijd van de ambulance neemt wellicht 15 minuten in beslag dus kan ook jouw hulp nodig zijn, want het

vaakst komt hartfalen voor in en om de (jouw?) woning.

Cursus

Leer daarom reanimeren. Die mogelijkheid krijg je in Scharendijke. Teun Schoemaker, instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad gaat tegen kostprijs reanimatiecursussen geven. Ook leer je het bedienen van een defibrillator (AED). Als je mee doet, bestudeer je thuis de theorie en maak je wat vragen daarover. Vervolgens kom je een avond op cursus. Bij goed gevolg ontvang je een certificaat. Normaliter kost een dergelijke cursus rond de 60 euro. Voor inwoners van Scharendijke, Elkerzee, Looperskapelle en Brijdorpe betaal je slechts 19 euro.

Geef je op

De eerste cursus start in november bij deelname van minimal 6 personen. Doe jij ook mee om het leven van je familielid of buurtgenoot te redden? Opgeven of informatie? Stuur dan even een mail naar: info@teun.pro

Potje biljarten?



Een leuk tijdverdrijf voor jong en oud: biljarten. In ons dorpsshuis de Putmeet staan twee fraaie biljarts, waar jij ook op mag biljarten. Je hebt de keuze om op de inloop te komen op maandagavond van 19.30 - 22.00 uur. Een andere mogelijkheid is om je aan te sluiten bij de biljartclub. Een gezellige ploeg mensen, die elke woensdagavond van 19.00 - 23.00 uur de biljartballen alle hoeken van de tafel laten zien. Jij bent ook welkom. Loop gerust eens op één van deze twee avonden binnen.

ZOEKPLAATJE



Natuurlijk ken jij je dorp en omgeving als geen ander, dus weet je meteen waar deze foto is gemaakt, of..... Misschien heb je nooit op de details gelet. Kortom, onze fotograaf scoorde deze foto in Scharendijke of omgeving. De oplossing elders in deze Dorpskrant.

Tijd voor de tuin!!

Heermoes, een plaag, die de spuitgaten uitloopt



Dit jaar is voor mij geen heel goed tuinjaar geweest. Heel veel onkruid en een paardestaart (heermoes) plaag die de spuitgaten uit begon te lopen. Ik ben gaan zoeken hoe ik dit aan kon pakken, want die groene 'denneboompjes' staken overal de kop op, of het nou tussen grind of gras was, maakt niet uit. De moed zonk me in de schoenen toen ik las dat heermoes nou niet makkelijk aan te pakken is. Niet gevoelig voor gif, zeker niet voor glyfosaat (RoundUp).

Het gaat je hele tuin door met zijn wortels en net die wortels moet je dus uitgeput zien te krijgen. Dit zou moeten lukken als je 2-3 jaar lang de bovengrondse delen blijft uittrekken en afmaaien.

Handig

Ik heb ontdekt dat in ieder geval het bovengrondse deel van het kruidje ook niet dol is op kokend water. Een mooie, milieuvriendelijke manier en handig op het terras. Het vooruitzicht dat het 2-3 jaar kan duren vind ik nog niet veelbelovend, maar als ik niets doe, zal het er niet beter op worden. Dus ... bij mij is het grote anti-heermoes offensief begonnen!

Duimen draaien dat het gaat werken!

Watersalamander



Wat leuk was om in de tuin te ontdekken: een kleine watersalamander! Ik had er nog nooit één in het echt gezien. Met zijn schutkleurtjes en slechts zo'n 11 cm lengte kijk je er makkelijk overheen. Het was een vrouwtje. Dat heb ik wel even na moeten vragen aan een vriend die



alles van zulke beestjes af weet. En waarschijnlijk leeft en broedt ze ook in één van mijn vijvertonnen, want ze gaan doorgaans niet ver van hun waterplek af. Ze hebben nl. water nodig om niet uit te drogen. Ook leuk om te weten, daar ga ik dus extra op letten, wie weet zie ik er nog wel meer!

OPLOSSING : de foto als zoekplaatje elders in deze krant is een woninggevel aan het Baken nabij nr. 22

Dagelijks nieuws uit Scharendijke en directe omgeving? Kijk dan snel op www.facebook.com/scharendijke1/

Ook buurtapp in Scharendijke



Heel Schouwen Duiveland is inmiddels in kaart gebracht wat betreft buurtwhatsapp-groepen. Ook in Scharendijke is inmiddels een buurtapp gerealiseerd. Deze app is bedoeld als ogen en oren voor uw buurt. Ziet u iets verdachts of onraad, dan kunt u medebewoners in uw straat of buurt op de hoogte stellen. Ook u kunt in Scharendijke deelnemen aan deze app. U kunt zich voor Scharendijke aanmelden bij Ramon de Ceuninck van Capelle door een e-mail te sturen met naam en telefoonnummer naar: rfedeceuninck@gmail.com

Aandacht voor veilige overstek Boutlaan



Op woensdag 14 september kwam Omroep Zeeland naar de Boutlaan om op de radio aandacht te besteden aan de onveilige overstek. Mark van Leijden nam de proef op de som door zelf als verkeersbrigadier de voetgangers veilig naar de overkant te loodsen. Hij deed daarvan verslag tijdens het radioprogramma Goedemorgen Zeeland van Elsa van Hermon.

Sinds de opening van de Plus supermarkt is de Boutlaan een stuk drukker geworden. Het verkeer rijdt er harder dan de toegestane 30 km per uur. De Boutlaan maakt een flauwe bocht vlakbij de

oversteekplaats waardoor de voetganger slecht zichtbaar is. Tijdens de opnames ging het bijna mis toen een bestuurder van een elektrische fiets een overstekende voetganger

schampte. Gelukkig liep het goed af. Hopelijk draagt de reportage van Omroep Zeeland bij tot een snelle oplossing in de vorm van een zebraapad en signaleringsborden.

Verjaardag vieren! Ojee, huiskamer te klein



Wil je je verjaardag vieren maar is je huiskamer te klein? Je zoon/dochter word 8 maar je heb niet de ruimte om een feestje te geven? Een vergadering houden op neutraal terrein? Alles is mogelijk in dorps-huis de Putmeet. We kunnen bijna alles voor u verzorgen. Een warm en koud buffet of lunch tijdens u workshop dag is geen probleem. Heeft u vragen weet u het niet zeker maak een afspraak en ik help u graag.

Huur prijzen de Putmeet

Huiskamer

Uur (1/ 1,5uur)	€ 15,00
Dagdeel (3/4uur)	€ 25,00
Per dag (aan een gesloten)	€ 75,00
(Voor speciale gelegenheden gelden andere tarieven maak hiervoor graag een afspraak voor meer informatie)	

Toneelzaal

Grote zaal zonder podium	
Dagdeel (3/4uur)	€ 40,00
Hele dag	€ 50,00

Grote zaal met podium

(incl kleedruimte douche gelegenheid)	
Dagdeel (3/4uur)	€ 50,00
Hele dag	€ 110,00

Gymzaal de Putmeet

Uur (1/ 1,5uur)	€ 17,50
-----------------	---------

HELP!!!

Ook deze Dorpskrant valt niet zo maar vanzelf bij u in de bus. Daar hebben vrijwilligers op een gezellige manier aan gewerkt en tijd in gestoken. Daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken. Nee, dat kost je geen drie uur in de week en geen drie uur in de maand. Veel minder. Zo weinig tijd, dat jij die zelfs wel over hebt. Om een klein artikel te schrijven, iets te fotograferen, of om even een 50-tal krantjes te bezorgen. Dat laatste kost je nog geen uur. Kortom, als je ook iets voor ons dorp wilt doen, ben je van harte welkom, hoe weinig tijd je ook hebt, want het gezegde geldt nog steeds: Vele handen maken licht werk. Mail even naar Rob: pieos@hotmail.com

Goedemorgen Zeeland!

Op 4 augustus kwam Omroep Zeeland naar Scharendijke voor het programma Goedemorgen Zeeland. Mark van Leijden kreeg vanuit de studio een aantal opdrachten die met ons dorp te maken hadden. Als Mark er niet in zou slagen om alle opdrachten te vervullen dan zou hij als tegenprestatie een middagje verkeersbrigadier moeten spelen bij de oversteekplaats naar de Plus supermarkt. Samen met deskundige inwoners



uit Scharendijke ging Mark aan de slag. Cor Hilbrand vertelde enthousiast over het ontstaan van Scharendijke. Die opdracht was dus prima uitgevoerd.

ing voor de paarden van zolder te halen. Samen met alle achtergrondinformatie gaf dat een heel mooi beeld van de Strao.

Zwemdiploma's



Voor de laatste opdracht moesten we iemand vinden die drie zwemdiploma's kon laten zien. Gelukkig was Jari de Vlieger in het bezit van de diploma's. De opdrachten waren allemaal vervuld en reporter Mark hoefde geen tegenprestatie te verrichten. En zo eindigde een spannende ochtend waarin Scharendijke de hoofdrol speelde.

Dolfijntje

De volgende uitdaging was om iemand te vinden die informatie had over het "Dolfijntje", het dolfinarium dat vroeger in de haven van Repard lag. Cor wees ons de weg naar Dick Wittenberg die alles van het Dolfijntje af wist. Dick vertelde over de dolfijn die was aangespoeld op het Noordzeestrand en dat er dagelijks bussen vol toeristen naar de dolfijnenshow kwamen kijken. Daarna gingen we op zoek naar iemand die versierselen van de Strao kon laten zien. Maarten van der Weele was bereid om zijn Strao kostuum aan te trekken en om speciale versier-

RECEPT

KIP SHOARMA met eigengemaakte knoflooksaus

Ingrediënten:

- 600 gram kipfilet
- 1 eetl. shoarmakruiden (of zelf maken, zie recept onder)
- 1 paprika
- 1 ui
- 125 gram champignons
- 5 pitabroodjes
- 3 eetlepels yoghurt
- 3 eetlepels mayonaise
- half teentje knoflook (of 1 klein teentje als je hem sterker wilt)
- bieslook (vers of gedroogd)
- peper
- zout
- ijsbergsla
- olie

Bereiding

- 3 eetlepels mayonaise Snijd de kipfilet in blokjes en marineer dit even in shoarmakruiden met olie (1-2 EL). Laat dit indien gewenst even intrekken.
- 3 eetlepels mayonaise Snijd de ui in halve ringen, de paprika in blokjes en de champignons in plakjes.
- 3 eetlepels mayonaise Bak de gemarineerde kipfilet aan in een wok. Voeg de ui hierbij en bak dit even mee.
- 3 eetlepels mayonaise Voeg de champignons en paprika erbij als de ui glazig is. Bak de groenten kort mee.
- 3 eetlepels mayonaise Maak de pitabroodjes vochtig, verwarm ze in de broodrooster of oven.
- 3 eetlepels mayonaise Pers de knoflook. Meng de yoghurt met de mayonaise, geperste knoflook, bieslook, peper en zout.
- 3 eetlepels mayonaise Proef of je de knoflooksaus qua smaak aangenaam vind, voeg indien gewenst een beetje extra knoflook of kruiden toe.
- 3 eetlepels mayonaise Snijd de broodjes open, doe wat saus in het broodje en leg er een blaadje ijsbergsla in.
- 3 eetlepels mayonaise Verdeel de kip shoarma over de broodjes.

ZELF DE SHOARMA KRUIDEN MAKEN, ook leuk om te doen!

- 0,5 TL Kurkuma
- 0,5 TL Cayenne
- 1,0 TL Gemberpoeder
- 0,5 TL Kaneel
- 1,0 TL Knoflookpoeder
- 1,0 TL Djintan
- 1,0 TL Ketumbar
- 0,5 TL Nootmuskaat
- 1,0 TL Paprikapoeder
- 1,0 TL Peterselie, gedroogd
- 1,0 TL Piment
- 1,0 TL Selderijblad, gedroogd
- 1,0 TL zout
- 0,5 TL Zwarte Peper

Uit de oude doos



Hier een foto uit 1934 uit het leuke boekje Schouwen, zoals het toen was, waar we op geattendeerd werden door Joke van Hengel uit de Dijkstraat. De foto is uitgegeven door bakker B.J. bij de Vaate die zijn winkel daar had achter de mensen op de foto. Hij liet het huis in 1915 bouwen toen wagenmaker-posthouder Deurwaarder zijn bedrijf overdeed. Er naast is was de smederij van Joh. Flohil. Daarnaast woonde metselaar St. Verjaal. Scharendijke kende in deze tijd nog drie bakkerijen. Naast Verjaal was de bakkerij van L.Kloet, die ook nog brood bezorgde met een kar met een span honden ervoor. Rechts vooraan het 'zwarte uus', houtschuur van bakker Kooijman. Na de ramp hadden hier de gebroeders Dalebout tijdelijk hun rijwielhandel en bouwde A.C Verjaal er later een nieuwe bakkerij, die in 1964 werd overgenomen door S.J.J.Everaers. De mensen op de foto zijn v.l.n.r. Jo Vaane-van der Linde, Kaatje Bouterse M. van der chelde - van der Weele, J. bij de Vaate-Stoel, A. Gilijam-van der Sande en A. Gilijamse.

Tafelen in de buurt



Onder het motto "Tafelen in de buurt" wordt er op dinsdag 4 oktober weer lekker gegeten in de Putmeet, waar u natuurlijk ook kunt aanschuiven. Studenten van de Pontes bereiden dan een heerlijk diner, waar u voor het geringe bedrag van 5 euro aan kunt deelnemen. Het menu is echter nog niet bekend, maar volgt binnenkort zeker op de facebookpagina van de Putmeet of van Scharendijke. Opgeven kan bij Stèphanie via 0612350722. Kom een schuif ook eens aan!!!

Bruiden aan zee



Fotograaf Dick van der Veer maakte onlangs aan het Scharendijkse strand een wel heel bijzondere fotoreportage met een vijftal bruiden die in "vol ornaat" duinen en strand door gingen en als 'toetje' ook nog in de gelegenheid werden gesteld om elkaar te besproeien met een aantal flessen champagne. Zie ook de facebookpagina van de fotograaf.



JOKER

In die kwart eeuw dat ik nu in dit dorp rond sliep, moet ik eerlijk zeggen, dat het alleen maar leuker op wordt. Een beetje laat, maar twee weken terug, was ik voor het eerst in de nieuwe PLUS. Ik moest er zijn om een fles Afwasmiddel te kopen om mijn haar te wassen. Jawel...mijn haar te wassen. Daar val je van af namelijk. Als je namelijk je haar uitspoelt, loopt dat sop over je lichaam en op de verpakking staat dat dit middel zelfs het hardnekkigste vet verwijderd. Ik ben benieuwd. Het supermarktbezoek was een uitstekend moment om even er tegenover bij Arie op het bankje te gaan zitten. "Goh", zegt Arie tegen mij, wat doe jij zoal de hele dag. Ik vertel hem dat ik Op-sporingswerk verricht. Op zijn vraag wat ik dan zo al dagelijks opspoor, antwoord ik: "mijn gebit, mijn sleutels, mijn wandelstok, mijn bril en meer van dat soort zaken". Nou moet ik zeggen dat ik vroeger al heel slim was. Op de lagere school wist ik al goed wat onderhandelen was. Zo wist ik al in de derde klas mijn contract voor dat jaar met twee jaar te verlengen. Dat dan weer wel.